

Skole og daghøjskole



Lærer Johannes Mark (tv) var fra Øster Hornum og er her på skovtur med slægtinger derfra.

Luffoto: Sylvest Jensen 1946

SKOLEVEJ 17 - ÅRG. 1924 MATRIKELNR. 2 CC

Allerede i 1902 fik Vegger en friskole på initiativ af bl.a. snedker Larsen og skrædder Nielsen. Skolen var på førstesalen Agade 30 (nedrevet i 2001). Ane Kristensen fra Skivum var den første lærerinde, men kun et enkelt år ligesom mange andre, der gjorde deres første erfaringer som lærere i Vegger. I 1910 begyndte friskoleforeningen at arbejde på at få en kommuneskole, men Skivum Sogneråd skød gang på gang projektet i sænk. I november 1924 blev den nye skole endelig indviet. Den blev tegnet af arkitekt Morten Skøt, der bagefter tegnede mejeriet. Skolen begyndte med 50 elever fordelt i to klasser. Johannes Mark fra Øster Hornum blev skoleleder og fik to lærere ansat. Mark var fremsynet på mange områder, fik bl.a. indrettet bibliotek på skolen og organiseret en sygekasse. Han blev endda ridder af Dannebrog. Pædagogisk var lærer Mark benhård og straffede på gammeldags facon.

Under krigen boede tyske soldater på skolen, mens børnene blev undervist på loftet. I 1942 blev der bygget ny gymnastiksal og bibliotek.

Lærer Mark blev i 1958 afløst af Jørn Tillegreen, der sammen med sin kone Lis gav skolen en ny og mildere pædagogisk profil. I 1985 var det slut med folkeskolen, der blev lukket pga. generelt faldende børnetal. Det gav nye muligheder for Vesthimmerlands Daghøjskole, der begyndte i det små i 1983.



Foto: 1962

Daghøjskolen, der også var hele byens medborgerhus, bibliotek, klub og café, lukkede i 2009 pga. af en lovændring. Siden 2011 har skolen været privat bolig.